

Vraag het aan Morya



Je kan het aan

“Je zal ondervinden dat je geleid wordt op momenten dat je denkt van: ‘ik kan het niet aan.’ Dan zal je ondervinden dat je toch een kracht krijgt en dat je voelt dat je je door de moeilijkheden heen worstelt.

En je hoeft geen haast te maken, dat zeg Ik nog eens, omdat je dan fouten maakt. Zelfs wanneer je voor moeilijkheden staat, kan je toch de rust bewaren in jezelf en weten: ‘ik sla mij erdoor en ik kan het aan.’

Je zal beproefd worden, zeer zeker, dat is zo voor ieder mens, omdat daardoor de juiste energie aangetrokken wordt. Iedere beproeving is een uitzuivering van energieën, en daardoor trek je de juiste energieën aan, en daardoor kan je werkelijk vooruit. Want dikwijls is je vooruitgang geremd doordat het te gemakkelijk gaat in je leven, je slaapt bij wijze van spreken of je bent eigenlijk te oppervlakkig bezig.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd”
(uit hoofdstuk 11: ‘Kiezen voor het licht’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 24

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


